



תפילה (38)

הרופא הטוב ביותר ושילם לו טבין ותקילין, ובכל זאת הניתוח לא הצליח, הנה האדם במצב זה מרגיש שהוא מצידו עשה את כל המאמצים בשביל להעמיד את הרופא הכי טוב וכו', ומה שקרה אח"כ שהניתוח לא הצליח אין זה שייך אליו. וכך הוא ג"כ הנמשל, שכך יש להרגיש בתפילה, דהנה כאשר יש לאדם בעיה או צרה והוא עומד בתפילה לפני הבורא יתברך ומתחבר עליו, הרי שצריך הוא להרגיש שהוא מסר את כל ענין שרובץ עליו אל השי"ת והוא עשה כל מה שאפשר מצד מעשיו, וא"כ מכאן ואילך הוא מסר את הענין לרופא הכי טוב והכי עשיר וכו', ולכן כאשר האדם מסיים את תפילתו עליו להרגיש הרגשה של רוגע מושלם, שהרי הוא מסר את בעייתו לפני השי"ת שהוא כל יכול והכי יכול לעזור לו עם כל יכולתיו העצומות.

ומה שבפועל פעמים שאין הבעיה נפתרת, אין זה מחמת שהוא לא עשה כל מה שביכולתו, והיינו שלא מסר את בעייתו למי שיכול לעזור, אלא זה מחמת שיש חשבונות נוספים שמחמתם לא מגיע לאדם שבעייתו תיפתר, ואין זה מגרע כלל מהגדרת המצב שהוא שאם האדם התפלל, אזי הקב"ה כביכול שמע והקשיב לבעייתו ומרגיש את צרת המתפלל, ולכן רצונו יתברך לפתור את הבעיה.

ספר "דעת התפילה"

הקב"ה, הכתובת היחידה!

אמרו חז"ל (ברכות לב): אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר: "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" רבי ראובן קרלינשטיין זצ"ל מביא ששמע מהצדיק רבי עזרא ברזל זצ"ל שהקשה, מפני מה יענה הקב"ה לתפילת בפעם השניה, לאחר שלא נענה לה בפעם הראשונה? וביאר זאת על פי משל נפלא: מעשה ביהודי שנוקק בענין מסוים. הוא פנה לעסקן לפלוני המתמחה בתחום וביקש: אנא סייע לי, אני ממש זקוק לעזרה! האישי שמע את הבקשה, ופסק: אני מצטער מאוד, אבל לפי מה שאתה מתאר, אין לי כל דרך לעזור לך! חלפו כמה ימים, והנוקק שוב דופק על הדלת. תשמע, הוא פונה לעסקן, יש לי בקשה חשובה מאוד ממך, אהיה לך אסיר תודה אם תוכל לעזור לי בענין עליו דברתי עימך לפני כשבוע! למה אתה בא עוד פעם? מאבד העסקן את סבלנותו, הרי כבר אמרתי לך ברורות כי אין ביכולתי לעזור לך! אומר לך את האמת! נשבר היהודי, אני בא אליך כמוצא אחרון, אין לי כל כתובת לפנות אליה. אתה היחיד שיכול לסייע לי! אתה יודע מה, אם אתה באמת מאמין שרק אני יכול לעזור לך, זה כבר משהו אחר! בעזרת ה' אשתדל ואראה מה אוכל לעשות בענין.

המובן הנכון של כוונה בתפילה

מדברים הרבה על כוונת בתפילה. הבה נתבונן מה פירושו של מושג זה. לאדם יש חולה בביתו רח"ל, ובתפילתו הוא פונה להשם יתברך וצועק: "רפאנו ה' ונרפא", או דוגמא נוספת: מצבו הכלכלי קשה, אין פרנסה, הצ'קים חוזרים וכו', והוא מבקש מהקב"ה: "ברך עלינו ה' אלוקינו את השנה הזאת". במצבים כאלו, יתכן דכל הריכוז שלו נתון בחולה או במצבו הכלכלי, והוא כלל אינו מדבר להשם יתברך. כל ענין הכוונה בתפילה אצלו הוא: אני צריך! קצת כוונה היא אני צריך קצת, והרבה כוונה היא, אני צריך נורא, עלינו להבין כי זו אינה תוספת של כוונה בתפילה. זו תוספת של ריכוז במה שהוא צריך. אם כן, יכול אדם להתפלל תפילת שמונה עשרה, ולכוון כל מילה: "אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאינוש בינה" רבונו של עולם, אני עם הארץ, איני יודע כלום, עזור לי ללמוד תורה וכן בשאר ברכות, ובעצם הוא לא מדבר עם השם יתברך כלל!

המובן הנכון של כוונה הוא לדעת שאתה מדבר עם אלוקים חיים, ישנו רבונו של עולם חי, אמיתי, שעומד לפניך, כל הכסף אצלו, הרפואה אצלו, הוא כל יכול. רק תדבר איתו, תבכה ותתחנן לפניו, והוא יתן לך! כל הריכוז שלך בשעת התפילה צריך להיות איתו. 'קצת כוונה' פרושה: רבונו של עולם, אתה רופא חולי עמו ישראל, הרי יש לך בעולם ארבעה מיליארדי איש. אינך יכול לתת קצת רפואה? והרבה כוונה, פרושה: רבונו של עולם, לא אעזוב אותך, כי אני כל כך אוהב אותך, ואתה הרי כל כך אוהב אותי, אתה אלוקים שלי, א"כ אנא ממך, תן לי רפואה. זוהי כוונה, הריכוז עם השם יתברך בתור א-ל חי וקיים, אמיתי, וככל שגדלה אצל אדם הכרה זו, הרי שהוא מכוון יותר בתפילה.

רב פינקוס זצ"ל בספרו פניני רבי שמעון

ביאור הענין שאין תפילה השבה ריקם

והנה ידוע מה שכתבו הספרים שאין תפילה השבה ריקם, וכל תפילה שמתפללים מתקבלת, ויש להעמיק בזה שבאמת תוכן הענין כל התפילה שכל תפילה אינה שבה ריקם אין זה שמיד בקשתו נענית ובעייתו נפתרת, אלא התוכן בזה, דכיון שענין התפילה הוא לעמוד בחיבור לפני השי"ת, א"כ כיון שהאדם נתחבר אל ה' בתפילתו הרי שנעשתה תועלת עצומה בתפילה, ולכן אין התפילה שבה ריקם שהרי נתקיים ע"י התפילה חיבור עצום אל הבורא יתברך. ויש להוסיף עוד עפ"י משל, כאשר יש לאדם איזה צרה וכגון חולה בתוך ביתו וכדו', והוא עשה כל מיני טעדיק והשתדלויות ולקח את

הלכה: ברכת הלימון

לימון שהוא חמוץ מאוד עד שאינו נאכל אף על ידי הדחק, אין מברכים על אכילתו לפי שאין בו הנאה כלל, ואם הוא חמוץ באופן שנאכל על יד הדחק מברכים עליו שהכל נהיה בדברו, ואם נאכל גם ללא דחק מברכים עליו בורא פרי העץ. הלימונים הצהובים בימינו על פי הרוב נאכלים ללא הדחק ולכן ברכתם העץ. אך הלימונים הירוקים בדרך כלל מאוד חמוצים ונאכלים רק ע"י הדחק וברכתם שהכל.

ספר "הליכות ברכות" רב אופיר מלכא שליט"א

פתגם: הדרך הטובה ביותר לתת עצה לילד, קרוב או ידיד היא לכוון מה הם רוצים וליעץ להם לעשות זאת
ספר "שמחה"

תקירה: דבר הגורם לממון (גנב שחייב באחריות)

שלושה צדדים: כיון שגורם הפסד לבעל הבית שמחויב להביא קרבן אחר חייב מדין גרמא או גרמי (גם לרבנן שדבר בגורם לממון לאו כממון דמי), או כיון שגורם לבעלים להתחייב כאילו שגנב ממנו את הממון עצמו, או כיון שהבהמה פוטרת את הבעלים מהאחריות נחשבת כשלו וחייב על שגנב ממנו את הבהמה (אפיקי ים ח"ב י"ד"ה ואשר) "קובץ יסודות וחקירות"

סיפור: אספו לי חסידי: רבי יצחק אלחנן רבה של קובנה, נקלע פעם לעיירה שכולה חסידים ואשר היתה מלאה בתי תפילה של כל מיני חסידים. בבוקר נכנס רבי יצחק אלחנן לבית המדרש שבעיירה ולתמהונו הגדול לא מצא שם מגין. היכן המתפללים? שאל את השמש. כל אחד מתפלל בקלויז שלו, השיב השמש. נענה רבי יצחק אלחנן ואמר: מעתה הובן לי היטב הכתוב בתהלים: "אספו לי חסידי" שרבונו של עולם שואל: כל אחד הוא חסיד של רבי פלוני, אבל היכן הם החסידים שלי.
ספר "חד וחלק" חלק ב' (דף קפג)

שבת שלום

יוצא לאור לרפואה שלימה, ברוך יואל שמעון ישראל בן פנינה, אברהם בן חנה רחל שרה, הרסה אסתר בת רחל בחלא קטי, פטריק יהודה בן גלדיס קאמונה, אברהם רפאל בן רבקה, ברטה מסעודה בת לאה, מאיר חיים בן גבי זווירה, ראובן בן איזא, ששא בנימין בן קארין מרים, פליקס סעידו בן אטו מסעודה, ויקטוריה שושנה בת ג'יים חנה, רפאל יהודה בן מלכה, שלמה בן מרים, שמחה גיזות בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל נסים בן שלמה, אלחנן בן חנה אנושקה, מרים בת עוזיא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמנונה, חנה בת ציפורה, ישראל יצחק בן ציפורה. זיווג הגון: נעמי פנינה בת סנדרין אסתר, לאה בת רבקה, אלודי רחל מלכה בת חשמה, יוסף גבריאל בן רבקה, מרים בת רבקה. הצלחה לתנה בת אסתר וליונתן מרדכי בן שמחה ברכה זוע של קיימא ללבנה מלכה בת עוזיא וליאור עמיחי מרדכי בן ג'יזל לאוני. לעילוי נשמת: ג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בלח, יוסף בן מייכה. מוריס משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. אמיל חיים בן עזו עזיזה, ראובן בן חגינה, אליהו בן מרים, ניסים חי הורבט בן ג'ולי, ליליאן רוזה בת אוטה נגימה.

כל זמן שאדם מתפלל מתוך מחשבה כי אם הקב"ה לא יעזור לי, הוא יפנה לעסקן פלוני, לבן הדוד, לאחיו או לשכן מלפני חמישים שנה שיפעיל עבורו פרוטקציה, הקב"ה, אומר לו: אתה יודע מה, לך אליו שהוא יעזור לך. אבל כאשר אדם משווע מחדרי לבו: רבונו של עולם, אין לי כתובת אחרת! אם אתה לא תעזור לי, אף אחד לא יכול לעזור לי!, הקב"ה מקשיב ונענה לתפילתו. לכן מייעצת הגמרא לאדם לחזור ולהתפלל, כי יתכן שהבקשה הראשונה היתה מהולה ופגומה במחשבה שגם אם התפילה לא תעזור, עדיין תהיה אפשרות לפתור המצוקה בדרך כלשהי, אבל התפילה השניה באה לאחר שבאו מים עד הנפש, וכלו כל הקצין, מתוך אמונה עזה כי רק בורא העולם יכול להושיע את האדם מצרתו. וכאשר אדם מקוה אל ה' בכל לבו, הקב"ה מאזין ונעתר לתחינתו!

ספר "אוחילה ל-אל"

עושה חדשות, ברכת יוצר

אנו מבינים שהקב"ה "פועל גבורות", אבל הרבה פעמים אדם מגיע למחשבה, איך יוכל לפתור את כל הבעיות שלי. לדוגמא: אדם שקוע בחובות, אין לו פרנסה והוא עומד לפני נישואי בנו, הוא חושב לעצמו: אם לפחות הייתי קונה "מפעל הפיס" אז הקב"ה היה יכול לפתור את הבעיה בפניה אני עומד, אבל אני לא קונה מפעל הפיס. וגם אם אמצא מחר 'משרה', הרי אני צריך לחתן בן כעת! אין לי סיכוי לזכות לשידוך עשיר כי אני עומד כבר אחרי האירוסין, אני יודע בדיוק כמה ולמי התחייבתי, אדם מגיע למבוי סתום ועומד בפני קיר אטום! אמונתנו היא שהקב"ה "עושה חדשות". יש לו אין סוף צורות להושיע אותנו. הוא בחכמתו, מכניס את הפתרון מיניה וביה. הוא עושה "חדשות", אין שום דבר שנמנע ממנו. באופן מיוחד אנו מדגישים זאת על "בורא רפואות". לא פעם שומעים מרופאים: אין מה לעשות, מי שאין לו שכל מתיאש מיד, אך אנו יודעים מה שאומר הרמב"ן (בתחילת פרשת בראשית): שבורא זה יש מאין הקב"ה "בורא רפואות", ואנו לא צריכים אף פעם להפסיק להתפלל, על שום דבר ובשום מצב.

ובדרגה גבוהה מזו נמצא מי שזכה להגיע לגדלות שאינו רק מתפלל אלא הוא גם בוטח. אלא שבשבילנו המושג של "עושה חדשות" עצמו הוא חידוש, ועלינו לשים לבנו אליו ולחיות את חיינו לאורו. אנו חיים בעולם הטבע ואין בו שום דבר שניכר לעין שהינו בגדר של יש מאין. ממילא מושג זה לפי השגתנו הוא כדבר למעלה מן הטבע. משום כך, חשוב יותר, לזכור ולהבין בכל התחום שהוא שהקב"ה "עושה חדשות" ו"בורא רפואות", הוא מחדיר את הלמעלה מן הטבע לתוך הטבע! הוא "עושה חדשות" רב פינקוס זצ"ל בספרו "נפש שמשון סידור תפילה"

יוסף גרמון כולל עקס לע בען
לכל עניני הדף נא לפנות במייל ל:
germon73@hotmail.fr
ניתן למצוא את העלון
www.kollel-aixlesbains.fr